



## דו"ח סיכום פעילות – 2005

בשנה שהסתיימה ב – 31.12.2005 היינו עסוקים במספר פרויקטים. הם ממשיכים לפעול אל תוך שנת 2006. יתרה מכך – בחלקם אמורים אף להתרחב ובנוסף להם יש בכוננתנו להתחיל גם בפרויקטים חדשים.

למעשה כיום אנו מתמקדים בשלושה מסלולים עיקריים, אשר אמורים בקרוב להתחלק למסלולי משנה אחדים:

1 - " מחנכות למען הידברות בין-תרבותית, שלום ודמוקרטיה" שהוא למעשה קורס אקדמי בשת"פ עם מכללת עמק יזרעאל וכן השתלמות קיץ למורות.

למסלול זה יתווסף מסלול נוסף, אשר ינהל אף הוא בשת"פ עם מוסדות אקדמיים ( מכללת לוינסקי ואוניברסיטת חיפה), בשיטות דומות אולם יעסקו בנושאים יותר פוליטיים באופן ישיר, כגון גזענות והשלכות הכיבוש על החברות המעורבות.

2 - "דבר שלום – עשה שלום" אף הוא יחודש מיד לאחר הבחירות בישראל, ובנוסף לו מתוכנן מסלול נוסף במבנה דומה, בו ישתתפו מדריכי תנועות נוער ישראלים ופלסטיניים.

3 – לקומונת "נמשים" הפועלת בשכונת נווה יוסף וחליסה בחיפה וחבריה עושים שם עבודה מצויינת, כבר בונים המשך לקראת השנה הבאה.

4 – בנוסף לפרויקטים הללו הפועלים, או נמצאים בשלבי תכנון מתקדמים, אנו מעלים רעיונות שונים לגבי בצוע פרויקטים נוספים, כשההתמקדות שלנו היא בציבור אותו נוכל להגדיר "סוכני שינוי", ז"א – גברים ונשים שיוכלו להשפיע בכוון שינויים בהשקפותיהם על קבוצות אנשים, בעיקר צעירים, להם הם מהווים מוקד של השפעה.

והרי פרוט הפעילות בשנה שעברה – וכן לקראת השנה הבאה:

### **1א - " מחנכות למען הידברות בין-תרבותית, שלום ודמוקרטיה"**

פרויקט מפגש סטודנטיות יהודיות וערביות לחינוך, שעוסק במודעות עצמית נשית ובהידברות בין-תרבותית. בעקבות הצלחה לקורס האקדמי שנוהל בשת"פ מלא בינו לבין מכללת עמק יזרעאל, אנו מקיימים השנה שני קורסים באותה מתכונת: סמסטר ראשון וסמסטר שני. הקורס ממומן על ידינו – ומשולבים בו אלמנטים אקדמיים עם סדנאות דינאמיקה. ההרצאות והמסגרת הכללית נמצאים בידי המכללה והסדנאות מועברות על ידי המנחות שלנו. הסטודנטיות מקבלות ניקוד של קורס אקדמי, אנו מקבלים תלמידות, מקום ומסגרת וכן נהנים מן היוקרה של המוסד. בקורס הזה אנו למעשה מקרבים את הלימודים האקדמיים למציאות ומורידים אותו מן האקדמיה, אל חיי היום-יום ובונים מחויבות בקרב התלמידות לנושא בו אנו עוסקים.

לפרויקט הזה ישנה שלוחה נוספת, והיא – השתלמות קיץ למורות. זה בעצם סמינר מרוכז על אותו הנושא, עבור מורות בפועל או אקדמאיות בתהליך הסבה להוראה. סמינר כזה העברנו בקיץ שעבר תוך הצלחה ניכרת, בשת"פ עם מכללת גורדון בחיפה. לגבי השנה הבאה אנו במו"מ עם מכללה זו וכן עם מכללת עמק יזרעאל.

### **1ב – "צעירים נגד גזענות"**

בחיפוש אחר מוסדות אקדמיים, אליהם נוכל להכניס את שיטות העבודה שלנו ואת הנושאים אותם ברצוננו לקדם, הגענו למכללת לוינסקי ולאוניברסיטת חיפה. בשני המוסדות הללו קיבלו אותנו בברכה, אולם מסיבות שונות הם היו מעוניינים בנושאים אחרים: במכללת לוינסקי "החברה הישראלית וגזענות" ובאוניברסיטת חיפה "סוציולוגיה של הכיבוש". היות ונושאים אלה בהחלט בתחום ההתעניינות שלנו, הסכמנו לשיתוף פעולה – זאת גם מתוך הנחה שעם התחלה מוצלחת נוכל "לתקוע רגל" במוסדות הללו, בשביל הרחבת שיתוף הפעולה בעתיד. אופי שתה"פ דומה לזה שיש לנו כבר במכללת עמק יזרעאל.

אנו ממשיכים לחפש קשרים למוסדות אקדמיים נוספים: נכנסנו למו"מ ראשוני עם מכללת הגליל המערבי, בית ברל וסמינר הקיבוצים. מספר הקורסים, בהם נוכל להשתתף הוא כמובן פונקציה של המקורות הכספיים שיעמדו לרשותנו בעתיד.

### **2א – דבר שלום – עשה שלום (Talk Peace – Make Peace) 2006**

הפרויקט כולל סדרה של מפגשים בין מנהיגים חברתיים ופוליטיקאים צעירים ישראלים ופלסטינים, במטרה להכיר את השקפות הצד השני, עמדות פוליטיות, אינטרסים משוריינים – ובעיקר לפגוש אנשים חיים מעבר לסטריאוטיפים השגרתיים. מספר המשתתפים – 12 מכל צד. התוכנית כללה מפגש ראשון של סוף שבוע ארוך בטורקיה, מפגש נוסף כעבור 4 חודשים בקפריסין – וביניהם 5 סדנאות חד-לאומיות שכל צד עורך לעצמו, מפגש סוף שבוע בירושלים וסביבתה, מפגש נוסף בקיבוץ מצר ופגישת סיום בא-רם. גם כאן התוצאות סוכמו כטובות מאוד: נוצרו קשרים ברמה האישית, נשברו סטריאוטיפים ונוצרה הבנה לעמדות הצד השני. בכוננתו להתחיל מחזור נוסף מיד לאחר הבחירות בישראל. שותפינו לפרויקט הוא "המכון הפלסטיני לשלום ודמוקרטיה"

### **2ב – מנהיגים צעירים מדברים שלום – עושים שלום (Young Leaders Talk Peace – Make Peace) 2006**

מתוכנן להתחיל בסביבות פברואר (תלוי בהגעת מימון). מסגרת דומה ל-TPMP אולם המשתתפים יהיו מדריכי תנועות נוער ישראלים ופלסטינים. השותפים הפלסטיניים שלנו הם תנועת הצופים הפלסטינית.

### **3 – "נמשים" (נוער משחק שלום)**

קומונה של 5 מתנדבים ומתנדבות, בוגרי י"ב, חלקם בשנת שרות וחלקם במסגרת שרות לאומי. הכוונה היתה שזו תהיה קומונה יהודית-ערבית, אולם בפועל הגיעו לשנת התנדבות זו רק יהודים. הקומונה ממוקמת משכונת "נווה יוסף" בחיפה. חברי הקומונה פועלים בשכונה זו וכן בשכונת חליסה השכנה בתחום החינוכי והחברתי – וזאת באמצעות דראמה, מוזיקה, ריקוד. בנוסף לכך – מפיקים חברי הקומונה 2 – 3 מחזות בשנה, שמוצגים בבתי ספר ומרכזים קהילתיים. עיקר מטרת הקבוצה – בנוסף לפעילות חינוכית וקהילתית – לבנות קשרים בין תושבי שתי השכונות הללו. אף כי בקומונה עצמה אין משתתפים ערבים, הרי הוחל בשת"פ עם מספר סטודנטים ערבים הלומדים באוניברסיטת חיפה, אשר גרים במקום ומחויבים לעבודה קהילתית. על מנת לבנות את הקומונה שתמשיך את עבודתה של זו, הנוכחית, התחילו סדנאות של חוג תיאטרון בהשתתפות תלמידי י"ב יהודים וערבים, הנפגשים בסופי שבוע אחת לחודש. המטרה כאמור – לגבש קבוצה נוספת של מתנדבים לקראת השנה הבאה.

רעיונות נוספים שאנו מגלגלים בינינו לקראת שנת הפעילות הבאה (מקיץ 2006 והלאה) כוללים: "נלך בשלום" – חוג סיור יהודי – ערבי שיעסוק בהידברות דרך הכרת הארץ, כפי שהיא נתפשת בשתי התרבויות – כולל הנרטיבים השונים. סמינר מנחים יהודי-ערבי, סמינר קיץ למורות ולגנות, חידוש הסמינר הבין-לאומי "מעבר למחסומים" אותו קיימנו לפני שנה ושנתיים, אך נאלצנו להפסיק בגלל קשיי מימון מהקהילה האירופית.

## מימון

גם בשנה זו הצלחנו להרחיב במידה ניכרת את מקורותינו הכספיים. לצערנו הרב, פעילות מסוג זה, הנחשבת כבעלת עדיפות גבוהה באירופה, כמעט ואינה נהנית מתמיכת גורמים ישראליים – בעיקר לא ממקורות ממשלתיים. למרות זאת עלי לציין כי זו השנה הראשונה הצלחנו להשיג סכום של 52.000 ₪ מקרן העזבונות. על כל פנים, כמעט כל תקציבנו מבוסס על תמיכת גורמים שונים מחו"ל.

אנו נהנינו השנה מתמיכת גורמים ממשלתיים גרמנים וקנדיים. בנוסף להם, עלי לציין קרנות כנסייתיות מצרפת ושוויץ וכן קרנות קטנות יותר מגרמניה ואנגליה אשר תמיכתם מאפשרת את פעילותנו. אנו מצפים להתרחבות מקור זה לקראת השנה הקרובה. הצלחנו להעמיק ולהרחיב את קשרינו למקורות מימון במיוחד בשלושת הארצות הללו (גרמניה, שווייץ, צרפת). אנו כמובן עושים ככל יכולתנו להגיע לקרנות בארצות נוספות, במיוחד באנגליה, איטליה, הארצות הסקנדינביות, קנדה וארה"ב.

גם השנה הראשונה מופיעים שברשימת מקורותינו מספר תורמים פרטיים, אשר – אף כי תרומתם עדיין צנועה – משמשים בסיס לתקוותנו, שככל שהמסרים שלנו יגיעו לחוגים יותר רחבים, כן נוכל להרחיב את מעגל תומכינו, ואולי אפילו להקים באחד הימים "חוג ידידי כפר רעות-סדאקה" בישראל ומחוצה לה.

## מינהלה

עם התרחבות פעילותנו, עלה גם מספר המועסקים בעמותתנו, גם אם מספרם והיקף משרותיהם עדיין צנועים: מנכ"ל – יונתן פלד (חצי משרה).

רכז חינוכי – מוחמד עבד אל חלים – (חצי משרה)

רכז ארגוני – יובל ארבל (1/3 משרה)

רכזות פרויקט נשים – ומנחות:

רויטל יונאי ורימונדה מנסור.

"נמשים": אורי שני – רכז מקצועי – (1/3 משרה)

שאדי פאחר אל דין - רכז מקצועי – (1/3 משרה)

שרון פרז – רכזת חברתית (1/5 משרה)

בהפעלת הפרויקטים השונים שלנו, אנו מעסיקים מנחים ומרצים לפי הצורך והעניין.

לעמותתנו אין עדיין משרד, והצוות הקטן שלנו עובד, כל אחד מביתו, כשהקשרים התכופים ביניהם נעשים דרך טלפון, דוא"ל וכן מפגשי צוות אחת לשבועיים לערך.

הנהלת הכספים שלנו נמצאת תחת פיקוח של רוא"ח ואנו רשומים כעמותה מוכרת על ידי רשם העמותות.

יונתן פלד

מנכ"ל

27.12.2005